



Vanuit Vonk vinden we het heel belangrijk om de input van jongeren in te zetten voor o.a. de hulpverlening. Wat kunnen deze jongeren ons leren?

Dat lees je in deze factsheet. Mede mogelijk gemaakt door 300 jongeren vanuit de provincie Groningen en Drenthe met een mbo niveau 1 tm 4 opleiding.

Voordat je met mij in gesprek gaat, vergeet je dan dit niet?

- Dat je de zoveelste hulpverlener bent!
- Dat het niet normaal is om mijn persoonlijkste zaken aan jou te vertellen!
- Dat ik altijd loyaal ben aan mijn ouders!

Wat hebben we nodig?

- Een dak boven ons hoofd
- Een veilig huis zonder geweld en ruzie
- Genoeg eten en drinken
- Geen geldzorgen
- Een goede buurt
- Positieve familie en vrienden
- Mogelijkheid om naar school of naar werk te gaan
- Privacy op internet



'Toen mijn ouders na hun scheiding heel veel ruzie maakten, zijn er veel hulpverleners geweest. Ik vond het heel raar en stom dat niemand ooit praatte met mij en mijn broertje.'

Praat met mij!

'Als er iets aan de hand is, bespreek ik dat het liefst met mijn ouders. Als het over hen gaat, doe ik dat met vrienden. Maar ik ken ook genoeg jongeren die helemaal niet praten over dingen. De vertrouwenspersoon op school ken ik eigenlijk niet. Die zou ik ook geen persoonlijke dingen vertellen. Om dat te doen moet ik iemand echt goed kennen en vertrouwen. Ik denk dat het belangrijk is om vooral te zorgen dat kinderen en jongeren je goed kennen en vertrouwen. Dan heeft het zin om er te zijn. Anders vertel ik je niets.'

'Je zorgen maken over geld, zorgt voor stress, dat zorgt voor ruzie en dan zijn kinderen niet veilig. Daarom zou het niet moeten gaan over stress of over ruzies, maar moet je de geldzorgen oplossen. Ik denk dat

Kom in mijn wereld. Interesseer je in wat ik doe.

Help mij/ons met de financiële problemen en leer mij met geld omgaan

'Het zou helpen om te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt en die echt begrijpt hoe het is.'

'Ik dacht dat ik de enige was die een vader had die heel agressief werd als hij dronk. Het liefste had ik gewild dat iemand me had gezegd dat ik niet de enige ben. Dan had ik er misschien meer over durven praten.'

Laat mij verhalen van andere jongeren lezen of horen. Of breng mij in contact met lotgenoten

Contactgegevens:

www.c4youth.nl

